

Q & A met De Prinses

[Over spontane keuveltjes]

PL: aha, ja inderdaad, spontane keuveltjes... die vinde wij altijd erg leuk. leuk ook dat u ermee begint, want dan zien wij weer een enorme ingang om eens eve uitgebreid met u van alles en nog wat spontaan te bekeuvelen. zo doen wij dat ook in De Hooglande: dan gaan wij het land in en belle wij bij een willekeurig huis aan om te informeren of alles nog wel goed gaat met de Hooglanders aldaar. vaak levert dat zeer spontane keuveltjes op. soms zien wij bij het oplopen van een tuinpad ook wel eens snel een gordijn dichttrekken, en als wij aanbelle, komt er niemand naar de deur, maar wij gaan er in dat soort gevalle altijd vanuit dat men kennelijk "de boel" nog niet helemaal op orde had en dat eerst wil doen, want om een prinses nou te ontvangen in een onbedoelde boel... dat kan volgens hen natuurlijk niet. wij proberen het dan op een later tijdstip of datum nog eens.



... We hadden dit jaar een klein, intiembescheiden Prinsesselijk PretPartijtje op ons Kasteel. Joke had heel leuk als verrassing bedacht om te gaan mini-golfe... in Het Kasteel! Ze had overal startpunten, hindernissen, pijpleidingen, vangnetten, veel rubber stuiterbanden, vlaggetjes en holletjes gemaakt. In het begin verliep alles nog redelijk netjes en ordelijk, maar na verloop van speel- en hilariteit mepte een ieder alle ballen alle kanten uit door het hele Kasteel, tot en met de zolder toe, dit alles onder het genot van Mother's Finest, Living Colour, Level 42, K3, Lesleymonade, Hooglandische Bomboms en Hoffelijke Hazelnoottaart. Dat was erg leuk allemaal, totdat Mirjam een dolgestuiterd afzwaiballetje tegen haar achterhoofd kreeg en met een hoofdpijnbulst moest worden afgevoerd naar haar bedje in haar logeerkamertje hier op Het Kasteel...



[Over taarte bakken] ... Wij hebben dit namelijk niemand gemeld, want het was uiterst geheim, dus het is ons 1 groot raadsel. Of heeft u ons misschien aanschouwd via die mysterieuze camera die sinds enige tijd ineens in onze Koninklijke Keuken hangt en waarvan de beelden 24 uur per dag op De Hooglandische website te bestuderen zijn? Tis overigens nog geen sinecure, zoon flapstaart: je moet dan heel nauwkeurig de flaps aan alle kanten voorbereiden en om de taart heenflappen, want bij 1 verkeerde flap flapt de hele flapstaart in elkaar! Net toen het mis leek te gaan, schoot Joke te hulp met haar handige flapzweepje! En zo kwam de taart en de hele dag toch nog op haar pootjes terecht. Als we Joke niet hadden...



... En het doet ons op onze beurt weer deugd dat wij u van een vrolijke noot kunnen voorzien ☐ ☐ Dank! Nee, wij waren destijds niet op de canalparade, maar wij gaan even bekijken of we misschien dit jaar De Bootjes zullen gaan aanschouwen. Dat zal dan overigens voor het eerst zijn, want normaal gesproken voeren wij enkel mee. Teen en tander is natuurlijk afhankelijk van een mogelijke, spontane vrijetijdsvacantie dan wel bestuurlijke werkverplichtingen in De Hooglande. Gaat u dit jaar nog doobbere dan wel aanschouwen?



... Wij hebben dit jaar de prachtige leeftijd van 17 jaar bereikt, wij hebben een Prima Prinsesselijk PriveePartijtje gevierd op ons Kasteel met veel Lesleymonade en Hooglandische Bonbons, en Humus en Chladmai hebben nog opgetreden. Het enkele, jammerlijke minpuntje was Mirjam, de trieste kleine, die iets te veel zoetheid in iets te korte tijd had gegete, zodat zij voortijdig met buikkrampjes moest worden afgevoerd naar haar logeerkamertje. Voor de rest was alles oke. Met u

ook alles goed? Groets en liefs en nogmaals danks, De Prinses.

... bent u alweer een beetje bijgekome van de jammerlijke belevenis van gisteravond? ook wij ware een beetje beteuterd en hebbe ons bij thuiskomst maar gelaafd aan een half doosje Hooglandiese TroostBonbons. ons medeleve met De Oranje Laaglanders is groot en wij drage het met ons mee alsof het ons eige kind is. we hebbe bij het verlate van uw huis nog een hele slinger oranje vlaggetjes van de straat meegenome. ze ware door evezo beteuterde, Oranje FoetjibolFans van de huizegevels afgetrokke en op de grond gegoooid. wij zulle ze koestere en same met onze eige sloopshoorn en ratel opberge voor over 2 jaar...

... zeer veel dank voor uw felicitatie! Wij zijn op onze beurt uiteraard en natuurlijk weer helemaal vergete u op uw verjaardag te feliciteren, maar u weet misschien zolangzamerhand hoe dat gaat: wij zijn 1 totale ramp als het draait om verjaardage. Noem het een blinde vlek, een zeef, een genetiese variant, hoe dan ook: wij zulle het nooit lere. Derhalve bij dezen alsnog gefeliciteerd! Ondertusse zitte wij met enige regelmaat steeds weer te genieten van uw Kunstzinnige Kiekjes. Het is immer lekker rommelig, vervreemdend, absurd en tot ons groot plezier vaak eroties getint, en u speelt nog steeds met de gendraangelegheede - een eeuwige bron van inspiratie. Vooral dat ene blote kontje in de spiegel met die kapotte turquoise slobbertrui, zwarte slipje en Katteliëk Korte KnieKousjes vonde wij Prima Pikant! Plante en ouwe kastdeure make het helemaal perfect compleet.

Tot zover weer eve ons krabbeltje,
groet en liefs,
De Prinses

Hoffelijk hallootje lieve onderdaan Majestueuze ...,
ook deze keer bedanke wij u zeer
voor uw mooie felicitatie!
U bent daardoor, maar ook zonder dat,
immer bij ons in de gratie.
Ook wij feliciteren u, een ietwat verlaat,
in een dichterlijke preparatie,
in het volle licht en op integere grond,
dus bepaald geen malversatie.
Groets en liefs,
De Prinses.

Hoffelijk hallootje lieve onderdaan Juffrouw ...,
dank voor uw leuke felicitatie met onze verjaarse dag! Wij zate eerst meteen te denke "wat zou zij toch bedoele met "happy birthday"?. "Born In Royal Highlands"?, "Bedank Iedereen Ronduit Hartelijk"?, of toch "Bloot Is Rustgevend, Hoor"?. Daarna bedachte we maar dat hoogstwaarschijnlijk uw toetsebord kapot is. Geen thee. Onze verjaarse dag was heerlijk rustig. Alles ging in een lekker slakkegangetje ☐ ☐ Savonds zijn we naar Kemmel geweest. U weet wel: https://en.wikipedia.org/wiki/Camel_%28band%29 .
Tot zover eve kort,

groets en liefs,
De Prinses.